

Ny bok från BÅTDOKGRUPPEN

Jorden runt och andra händelser till sjöss



Göran Sändare

Inbunden, 186 sidor.

ISBN 978-91-88967-32-9

250 kr + porto 60 kr

Båtdokförlaget, info@batdok.com

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.

Det tyska ordspråket: "När man har gjort en resa kan man berätta något", ligger i högsta grad till grund för denna antologi. Författaren har under flera år skrivit artiklar för sjöfartshistoriska tidskrifter. Dessutom har han skrivit berättelser från den egna tiden till sjöss då han bland annat på 1960-talet som telegrafist seglade jorden runt med ett trampfartyg.

Vi får läsa om riktigt udda platser på vår jord, om den så kallade bondeseglationen på 1800-talet, om insjöfrakt på sjön Lygnern i norra Halland och om en svensk sjömans öden till sjöss fram till dess att hans fartyg torpederades av en tysk ubåt under andra världskriget. Här får vi inblickar i hur det var att i början av 1960-talet segla som hökarhalva i en Transare och som jungman i en liten skuta i Östersjö- och Nordsjöfart.

Ett antal sjömansskrönor skildrar på ett humoristiskt sätt hur livet till sjöss och i hamn kunde se ut under den tid då hamnuppehållen oftast var långa men då även resorna över Atlanten eller Stilla havet kunde vara i flera veckor.

I en avslutande essä berättas om en kryssning runt Sydamerika och Kap Horn. Boken är rikt illustrerad med fotografier på fartyg och olika platser runt om på vår jord.